

LITURGIE

voor de dankdienst voor het leven van

Peter Koeman



Huizen,
16 april 1941

Barneveld,
4 april 2026

Palmtak

Het gebruik van de palmtak bij rouw is een eeuwenoud gebruik van de Vroege Kerk op grond van Openbaring 7 vers 9 en 10:

Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!

De palmtak herinnert ons in ons verdriet aan de overwinning op de dood en aan de blijvende vreugde in Christus Jezus, onze Heere.



Donderdag 9 april 2026 om 10.30 uur

Locatie: Oude Kerk te Barneveld
Voorganger: ds. Bastiaan Visser
Organist: Martin den Boer
Ouderling van dienst: Ivor Lodders

Inleidend orgelspel: 'O God, Die droeg ons voorgeslacht'

*O God, Die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons Uw trouw en macht
wees eeuwig ons Tehuis.*

*Gij zijt, van vóór Gij zee en aard',
hebt door Uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid.*

*En duizend jaar gaan als de dag
van gist'ren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.*

*O God, Die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een Gids in storm en nacht
en eeuwig ons Tehuis.*

Tijdens het binnendragen luisteren we naar: Psalm 108 vers 1 en 2

*(met bovenstem gezongen door de Hervormde Gemeente Genemuiden)
Grada Koeman-Altina is geboren in Genemuiden en in verbondenheid
met haar luisteren we naar deze psalm die ook klonk bij haar begrafenis.*

*Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot Uw dienst en lof bereid.
'k Zal zingen voor de Opperheer.
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
waakt op dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in de dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.*

*Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân,
Uw roem de volken doen verstaan,
want Uwe goedertierenheid
is tot de heem'len uitgebreid.
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen
en leer al d' aard' Uw grootheid zingen.*

Welkom

Votum en groet

We zingen: Psalm 89 vers 8

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht.
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen,
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen,
want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven
en onze Koning is van Israels God gegeven.

Woorden van herinnering door Erik Jan

Luisterlied: 'Now, when the saints' *(door The Golden Gate Quartet)*

Refrein: Now, when the saints go marching in,
now, when the saints go marching in,
oh Lord, I want to be in that number
when the saints go marching in.

Well, I had a loving father,
he's gone to heaven, I know.
Well, I promised him I would meet him
when the saints go marching in.

Refrein

Well, I had a loving mother,
she's gone to heaven, I know.
I promised my mother, I would meet her
when the saints go marching in.

Refrein

Well, you know I heard the voice of Jesus, Jesus saying
"Come unto, unto me and rest."
Oh yes, "Lay down thy weary, weary one, one lay down
thy head upon my breast."

Refrein

Well, when the saints go marching in,
now, when the saints go marching in,
I want to be, be in that number
when the saints go marching in.

Woorden van herinnering door Marc, Jedidja en Ruth

We zingen: 'Ik zal er zijn' (*Sela*)

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige naam,
onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige naam,
onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Gebed

Schrifflezing van Psalm 42: door Patrick en Jonah

Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen,
zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!
Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God.
Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen?
Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht,
omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw God?
Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit:
hoe ik meeding in de stoet en met hen optrok naar Gods huis,
onder luide vreugdezang en lofliederen: een feestvierende menigte.
Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven
voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.

Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij,
daarom denk ik aan U vanuit het land van de Jordaan en het
Hermongebergte, vanuit het laaggebergte.
Watervloed roept tot watervloed, terwijl Uw waterkolken bruisen;
al Uw baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan.
Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden;
's nachts zal Zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven.
Ik zeg tegen God: Mijn rots, waarom vergeet U mij?
Waarom ga ik in het zwart gehuld, door de onderdrukking van de vijand?
Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij,
omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw God?
Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven;
Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.

We zingen: Psalm 42 vers 1 en 5

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar de HEER;
God des levens, ach, wanneer
zal ik naad'ren voor Uw ogen,
in Uw huis Uw naam verhogen?

Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lied.
'k Zal Zijn lof zelfs in de nacht
zingen, daar ik Hem verwacht
en mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot de God mijns levens heffen.

Schrifflering van 2 Korinthe 5 vers 14 - 21: door Elnathan

Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is [...]

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.

Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

We zingen: Psalm 42 vers 7

O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder,
zoek in 's Hoogsten lof uw lust.
Menigwerf heeft Hij uw druk
doen verand'ren in geluk.
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven,
ik zal God, mijn God, nog loven.

Verkondiging n.a.v. Psalm 42 vers 12^b

'Hoop op God, want ik zal Hem weer loven;
Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.'

We zingen: 'Ere zij God'

Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Bijdrage door Annette-Ruth

Dankgebed

We zingen: Psalm 43 vers 5 en 4

Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
Wat zijt g' onrustig in uw lot?
Berust in 's HEEREN welbehagen.
Hij doet welhaast uw heilzon dagen.
Uw hoop herleev', naar Zijn gebod,
mijn redder is mijn God.

Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd.
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt',
mij eindelijk verheugt.

We ontvangen de zegen van God

We zingen tijdens het uitdragen: Lofzang van Simeon vers 1

Zo laat Gij, HEER, Uw knecht,
naar 't woord, hem toegezegd,
thans henegaan in vrede.
Nu hij Uw zaligheid,
zo lang door hem verbeid,
gezien heeft op zijn bede.